

Skagen rapport, fra elever i 5.-6.kl, Grauballe skole.

Vi ankom til Skagen Strandhotel ca klokken 14:30. Vi fandt vores hytter og pakkede ud, hvorefter vi begyndte at udforske området. Om aftenen gik vi en tur ned til stranden, og der fandt vi et delfinkranium. På vejen hjem fra stranden fandt vi en død sort hugorm og noget af dens ham. Næste dag tog vi med toget ind til Skagen Station, og derefter gik vi hen imod Anna og Mikael Anchers hus.

På vejen hen til Anchers hus var der mange flotte bygninger og blomster.

Anchers hus var meget spændende og der var en masse flotte og gamle ting.

Det var sjovt at tænke på at nogle af skagensmalerne havde været netop dette sted.

I deres have var der nogle fine træer lige ved indgangen til huset.

I haven havde en masse af skagensmalerne holdt en slags havefest og det kendte billede som P.S Krøyer har malet er malet ud fra en af disse havefester.

Herpå kan man blandt andet se Helga Ancher og Anna ved bordet.



Det var det delte meninger om nogle synes det var kedeligt andre elskede at være der, og se hvordan man næsten til punkt og prikke, har genskabt det som det var før, og alt kunsten og hvordan det er indrettet på en helt anden måde, end man vil gøre det idag.

Derefter var vi på Skagens Museum og det var rigtig hyggeligt. Der var et billede af Anna Ancher der spillede klaver, og vi så klaveret i hendes hus. Det var nogle super flotte malerier. Jeg elsket personligt rigtig meget Anne Anchers malerier.

Derefter gik vi hen til Grenen, og på vejen derhen var der også en brun hugorm der rigtig gerne ville ud på vejen, men det måtte den ikke. Der var en lille kiosk hvor man kunne købe is, men det var alt for dyrt, men selvom det var dyrt var der stadig nogle der købte en softice og en sodavandsis.

Derefter gik vi op til toppen af Danmark, på vejen op til toppen så vi også nogle sæler der lå og soled sig på stranden. Der var en lille ø, ude på Grenen, hvor der var tusinde af døde søstjerner det var ligesom søstjerne himlen. Ude fra øen kunne man også se de to have der mødes, det ene var sådan lidt grønligt blåt mens det andet var mørkeblåt. Det har været den bedste skoletur vi har været på og vi er så taknemmelige for, at Gjærn Natur ville sponsorere så mange penge til Grauballe skole.



Billeder

